



*MOBIL: 070-896 42 72*  
*E-POST: GARDAN@LIVE.SE*



**HÖGA VISAN**  
**FÖR SVERIGE**  
AV JAN GARDERYD



Min själ sjunger Höga Visan för mitt land.

Skatter skatter skatter men min skatt ser du inte,

Jag är din Skatt.

Min kärleks-handling till mitt land är perfekt.

Sveriges Tjänarinna är trasig  
men det finns läkedom i mitt ord.

När jag skriver Höga Visan till mitt land.

Nej, jag är bort från dig. Du får inte betjäna mig.

Du har varken vett eller mod att be mig om förlåtelse,

Förlåtelse har jag dig men du söker den inte.

Har du varit mig trogen? Nej.

Ack o ve det har du ej.

Har jag inte försörjt dig i vår vilja till mitt land.

I din hand har du fått makten att försörja  
dom fattiga och svaga.

Jag har givit dig mat till din mage, det vet du.

Men din hand känner det inte dina fötter är blinda  
som tröskar din livskälla.

Ditt huvud tycker det är tråkigt.

Hur blir jag fri från dig? Jag kan inte.

Ger du mig ära, tackar du mig har du din glädje i mig.

Du strider mot men tagna av pengar.

Jag strider mot din misstro.

Var beredd på en Aikido rullning.

Inför mig kommer du på fall, men jag förbinder dig och reser dig upp ger dig ett nytt känsloliv min lilla känslovarelse. Nej du vill inte förlora mig.

Jag ska lära dig att älska mig, du som känner att du inte kan lita på mig som din hand säger till mig.

Jag säger att du kan lita på mig.

Men jag kan inte förlita mig på dig.

Din mage knorrar av hunger.

Blind av misstro skriver den en skuld till mig av vad den blivit van vid.

Har din fot makt över dina tår?

Vem är det som kör? Det är jag.

Men ratten är trasig, så den håller jag på att laga.

Jag är själv men inte ensam.

Jag blev sjuk av dig men nu är jag hel.

Och kommer åter till dig i slutningens tid.

Nej du kan inte ta mitt liv, jag ger det inte till dig att råda över.

Nej jag ignorerar dina impulser, något har hänt, men vad?

Magen knorrar, fötterna trampar tårna fladdrar,

Huvudet tycker det är tråkigt, händer känner inte att jag är att lita på "Va synd".





Tjänarinna av Sverige sök din Tjänare så att du kan bli hel.

Min Ljuvliga Vackra Bedärande Ärbara Förkrossande Sköna.

Jag är en och många. Hur många?

Kan jag göra flera? Ja det kan jag.

Lag Lag överlag det är jag,  
bryter lag gör jag ej, det gör du.

Men nej Nej du bryter mitt hjärta för dig.

Så hur kan du bevara mig i dom här bojorna av dumhet.

Ministrar ni ledstjärnor hör mitt ord. Gör mitt ord.

Ni har makten men har tappat takten.

Ni är inte på vakten.

Favör Favör ja tack.

Ja inte för min skull för din, så att du kan se min godhet  
och lättare kan känna att du vill betjäna mig.

Lapande lapare dricker av ert bidrag medan  
du är blind inför mitt bidrag.

Nej Nej favör FAVÖR.

Annars tack och hej, hej då.

SVERIGES TJÄNARE...